

No. 105381

Bijl.:

DIENSTGEHEIMBetr.: Het vermoeden van een Titoistische
Partij in Nederland.

In Uw brief van 12 Maart j.l., no. 23967-2277B, kenmerk DEU/OE verzocht Uwe Excellentie mij inlichtingen over een Titoistische Partij in Nederland. Blijkens het bij Uw schrijven gevoegde afschrift van de brief van Hr Ms Gezant te Belgrado d.d. 26 Februari j.l. no. 645/118, is mede de vraag aan de orde, of de Titoistische Partij, welke volgens persberichten van 13 Februari j.l. te Utrecht zou zijn opgericht, wellicht identiek zou zijn aan de eind 1949 in Utrecht tot stand gekomen "Vereniging Vrienden van Tito". Terzake bied ik U de volgende inlichtingen aan:

1. De "Vereniging van Vrienden van Tito" is op 7 October 1949 te Utrecht opgericht. Promotor was: George Oversteegen, geb. 31-1-1902 te Amsterdam, boekhandelaar, wonende te Utrecht.

Deze Oversteegen is op 6 September 1931 naar Moskou gereisd en midden October 1932 in zijn woonplaats teruggekeerd.

Hij was een vurig communist, lid van de Nederlandse Sectie van de Moskouse internationale en leerling van de Lenin-school.

Na 1932 bleek steeds duidelijker, dat het verblijf in Moskou hem sterk had gedesillusionneerd. Omstreeks Januari 1935 trad hij uit de toenmalige "Communistische Partij Holland", in verband met zijn toetreding tot de Nederlands-Hervormde Kerk. Dit wekte felle reacties onder zijn vroegere partijgenoten, die hem als "verrader van de arbeidersklasse" kwalificeerden.

Tijdens de Duitse bezetting sprak hij voor de Nederlandse radio in anti-communistische geest, mede tengevolge waarvan hij na de bevrijding is gearresteerd en veroordeeld werd tot zeven maanden internering, met aftrek van voorarrest en f. 750.-- boete.

- Het -

Aan Zijne Excellentie
de Minister van Buitenlandse Zaken
(Archief Geheime Stukken)
te
's - G R A V E N H A G E.

Het initiatief van Oversteegen bij de oprichting van de "Vereniging Vrienden van Tito" heeft honende reacties gewekt in de communistische pers. Na een aanvankelijke toenadering heeft de Joego-Slavische vertegenwoordiging in Nederland zich van Oversteegen en zijn vereniging gedistancieerd.

Hoewel niet gebleken is, dat deze Nederlandse Tito-groep werd opgeheven, is daarvan na December 1949 geen enkel levensteken meer vernomen.

2. Volgens aanvankelijke persberichten van 13 Februari 1951 zou, eveneens in Utrecht zijn opgericht de "Nationale Communistische Volksbeweging", (N.C.V.). Bij onderzoek is evenwel gebleken, dat dit bericht geen andere grond heeft gehad, dan een schriftelijke mededeling dienaangaande aan een persvertegenwoordiger. De als links-socialist bekend staande persoon, met wiens naam deze mededeling was ondertekend, heeft ontkend, dat deze van hem is uitgegaan en terzake klachte gedaan bij de gemeente-politie te Utrecht.

Sedertdien zijn geen inlichtingen ontvangen, die het bestaan van deze "Nationale Communistische Volksbeweging" aannemelijk maken. Van enig verband met de eerder genoemde "Vereniging Vrienden van Tito" is niet gebleken.

3. Voorshands zijn geen feitelijke aanwijzingen beschikbaar voor het bestaan of tot stand komen van enige Titoistische partij in Nederland.

Wel is binnen verschillende uiterst-links-socialistische organisaties gedurende de laatste maanden een verhoogde belangstelling waargenomen, enerzijds voor het "Tito-communisme", anderzijds voor een samengaan in een grotere, uiterst-links-socialistische partij.

Of en in hoeverre beide interessen verenigbaar zullen zijn valt nog niet te voorzien.

Ik vertrouw Uwe Excellentie hiermede voldoende te hebben ingelicht.

HET HOOFD VAN DE DIENST.



Mr H. W. Felderhof.